

Dirk Steenge

1949 - 2019





Er is een pad, het loopt omhoog,
het brengt je bij de regenboog.
Waar God in kleur en hemelsblauw,
Zijn liefde schildert en Zijn trouw.
Hij ziet jouw zorgen, kent jouw last,
Hij pakt je hand, Hij houdt je vast...

"Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt"

Ps 121:4

In vol vertrouwen op zijn Heiland, is mijn lieve man, onze dappere vader en onze grappige opa gestorven

Dirk Steenge

Brunsting, 25 februari 1949

Beilen, 3 december 2019

Cocky Steenge - de Kamper

Bart en Linda

Evi

Yara

Hester en Edwin

Vigo

Suze

Lijsterlaan 4
9411 JH Beilen

De dankdienst voor zijn leven is op maandag 9 december 2019 om 13.30 uur in de Pauluskerk, Witte Valkenstraat 2, Beilen. Hier is de gelegenheid om ons vanaf 12.45 uur te condoleren. Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats Eursingerhof in Beilen. Na de begrafenis komen wij graag met u samen in het Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2, Beilen.

Wij willen graag een boek met herinneringen aan Dirk maken. Wij zouden het fijn vinden als u op het bijgevoegde kaartje uw mooie herinnering aan Dirk wilt schrijven.